



ΚΑΪΤΣΑ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Πατησίων 4 Τ.Κ. 10677 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '96 Έτος ΣΤ' - Αρ. Φύλλου 21 Ετήσια συνδρομή 500 δρχ.

Αγαπητοί Συγκωριανοί

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου που προέκυψε από τις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου 1996, σας απευθύνει ένα εγκάρδιο και θερμό χαιρετισμό και υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει να συνεχίσει το έργο του προηγούμενου Δ.Σ. για το καλό όλων των συγκωριανών μας και γενικότερα για το καλό του χωριού μας.

Το νέο Δ.Σ. πιστεύει ότι το έργο του Συλλόγου μας είναι σημαντικό γι' αυτό είναι ανάγκη να συνεχισθεί και να στηριχθεί από όλους μας.

Εμείς το νέο Δ.Σ. ανανεωμένο με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 6ης Οκτωβρίου και απιλλογαμένο από κάθε κατηγορία θα εργασθούμε με όρεξη προς την κατεύθυνση αυτή έχοντας στήριγμα τη δική σας συμμετοχή και συμπράσταση.

Είναι γνωστό ότι ο σκοπός της στήλης αυτής είναι να σχολιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα του περασμένου τριμήνου, τα οποία κι αυτή τη φορά είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Γι' αυτό θ' αναφερθούν κατά χρονική σειρά και θα σχολιασθούν σε άλλες στήλες. Πρώτο γεγονός οι εθνικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου, δεύτερο γεγονός η πανηγυρική αθώωση του προέδρου του Συλλόγου μας στη δίκη της 27ης Σεπτεμβρίου, τρίτο η τακτική ανά διετία Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας της 6ης Οκτωβρίου, τέταρτο η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο χωριό μας, πέμπτο τα θέματα του Συλλόγου μας που έχουν σχέση με την εξ Αμερικής βοήθεια και έκτο τα Χριστούγεννα στο χωριό μας.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω θέματα θ' αναφερθούμε απλώς στη μικρή συμμετοχή των συγκωριανών μας στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο χωριό μας. Και τα δύο θέματα είναι σοβαρά και αναδεικνύουν το Σύλλογό μας και την Κοινότητά μας. Η στήλη, με την ευαισθησία που τη διακρίνει τα εμψυχώνει και τ' αφήνει στη δική σας κρίση.

**Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.**

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Το χωριό φόρεσε τα γιορτινά του για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Στις πλατείες στολιστήκαν φυσικά δένδρα χριστουγεννιάτικα με τη φροντίδα της Κοινότητας και του Συλλόγου μας. Επίσης στα καφενεία, στις ταβέρνες και στα σπίτια φεγγολούσαν τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα και ακούγονταν οι μουσικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Όλα ήταν όμορφα. Όμως οι προβληματισμοί για το αν θα άνοιγαν τα μπλόκα των αγροτών δημιούργησαν στον κόσμο ανησυχία και πάρα πολλοί μετέβαλαν τον προγραμματισμό τους για την επαρχία και προτίμησαν να μείνουν στα σπίτια τους. Αυτό είχε και για το χωριό μας τη συνέπεια της επίσκεψης πολύ λίγων συγκωριανών μας. Βέβαια και κάποια οικονομική κρίση στις αγροτικές παραγωγές μείωσε αισθητά τη κίνηση στο χωριό μας. Πάντως όσοι βρέθηκαν στο χωριό πέρασαν καλά και στο τέλος απόλαυσαν και τα χιόνια που έπεσαν τη δεύτερη μέρα.



Το καινούργιο campanario. Η φωτογραφία είναι από το καλοκαίρι. Όμως αυτό που ήταν το κάτι άλλο, ήταν το Χριστουγεννιάτικο χιονισμένο campanario. Δυστυχώς δεν έχουμε ανάλογη φωτογραφία.

το λιβάδι στη σφαγή για να εξορκίσουν τα δαιμόνια. Άκουγες το σκούξιμο των γουρουνιών που αντιλαλούσε σ' όλο το χωριό και ακόμα άκουγες φωνές και τραγούδια σ' όλα τα σπίτια, όπου ταυτόχρονα έβραζαν στο καζάνι τα σούκκια και το προκοίλι, σαν ο πρώτος μεζές για το τσίπουρο και το κρασί ενώ οι ειδικοί εξέταζαν το αυγό και τη σπλήνα του γουρουνιού και αποφαινόταν ότι η έγκυος του σπιτιού θα έκανε αγόρι ή κορίτσι καθώς και τι καιρό θα έκανε λέγοντας: πέρασε ο χειμώνας ή πίσω είναι ο βαρύς χειμώνας.

Πέρασαν όλα αυτά. Ελάχιστοι είναι ακόμη οι νοικοκυραίοι που εξακολουθούν να επιμένουν στο έθιμο και στη συνήθεια. Όμως ήταν ωραία. Ήταν αυτό που έδινε λάμψη, χαρά και ουσία στα Χριστούγεννα.

Είναι αυτό που χάθηκε. Τώρα όμως είναι ανάγκη να βλέπουμε προς το χθες και να επιμένουμε στο σήμερα, που κι αυτό έχει τις δικές του χάρες, αρκεί όλοι μας να βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον των Χριστουγέννων στο χωριό μας, όπου παρέα με τους συγγενείς και φίλους μας να γιορτάζουμε συνδυάζοντας όσο είναι δυνατόν τα παλιά με τα καινούργια.

Τα ντόπια γουρούνια λιγοστά θυσιάσθηκαν πριν φθάσουν τα Χριστούγεννα. Πάει εκείνος ο καιρός που κάθε σπίτι είχε το χοιρινό του και συναγωνίζονταν ποιος θα έχει το μεγαλύτερο και ποιος θα βγάλει τα περισσότερα δοχεία

με λίπος. Έβλεπε κανείς ανήμερα τα Χριστούγεννα τις παρέες σ' όλα τα σπίτια να σφάζουν τα γουρούνια, τις νοικοκυρές να βάζουν το κρεμμύδι στο στόμα του γουρουνιού και τα κάρβουνα με

ΧΟΡΟΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας στη συνεδρίασή του της 11ης Δεκεμβρίου 1996 αποφάσισε την οργάνωση της ετήσιας χοροσυνεστίασης των μελών του Συλλόγου μας και των φίλων τους.

Η απόφασή του, μη έχοντας άλλη καλύτερη επιλογή, επιμένει στη διοργάνωσή της Κυριακή μεσημέρι στον ίδιο χώρο που έγινε και τα δυο προηγούμενα χρόνια, καθόσον όλοι όσοι συμμετείχαν σ' αυτές έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι. Θα προσφερθούν στο μενού ψητό αρνί γάλακτος και λουκάνικα από το χωριό μας.

Καλούμε και πάλι όλους με τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους στα οποία θα ισχύει μια πρόσκληση για δυο παιδιά.

Η χοροσυνεστίαση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού Κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας Ελευθ. Βενιζέλου 154 (πρώην Ξενοδοχείο «Καστρι») της ΘΥΡΕΟΣ Α.Ε. των Αφών Στέλιου και Βαγγέλη Χατζηαργύρη, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 1997 από ώρα 12η μεσημέρι έως 17η μ.μ.

Θα προηγηθεί το κόψιμο της βασιλόπιτας και σύντομες ομιλίες - χαιρετισμοί. Θα ακολουθήσει το γεύμα και μετά χορός για όλους με τη ρεμπέτικη ορχήστρα της «Φραγκοσυριανής».

Επιμένουμε στους λόγους που μας οδήγησαν στον τρόπο αυτό της διοργάνωσης, όπως τους αναφέραμε στα δύο προηγούμενα χρόνια, αλλά και στην απόλυτη ικανοποίηση όλων όσων συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια. Η τιμή της πρόσκλησης είναι φθηνή και σταθερή όπως και πέρσι, δηλαδή 5.000 δρχ. το άτομο.

Σας περιμένουμε όλους. Όμως είναι σωστό και καλό να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Κυριακή 9.2.1996 για να γνωρίζουμε κι εμείς τι να κάνουμε.

- Τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα και δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.
- 2820481 Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης.
- 4290986 Μιχάλης Πικριδάς.
- 2686756 Κασσιανή Σαμαρά.
- 8643033 Σοφία Ελευθερίου.
- 2462542 Αντώνης Τσιούγκας.
- 9941835 Δημήτρης Ακρίδας.
- 8643412 Γιάννης Ψαλλίδας

Το Κοινοτικό έργο στη διετία 1995 - 1996

Το Κ.Σ. του χωριού μας με τη συμπλήρωση διετίας από την ανάληψη των καθηκόντων του αισθάνεται την ανάγκη να παρουσιάσει στην εφημερίδα του χωριού μας «Καΐτσα» το κοινοτικό έργο που έγινε την πρώτη διετία της θητείας του στην Κοινότητα. Είναι γεγονός ότι δεν είναι πολύ μεγάλο, όμως είναι σημαντικό και πρέπει να εκτιμηθεί ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Κοινότητας.

Εκτελεσθέντα έργα

Τα εκτελεσθέντα έργα κατά τη διετία που πέρασε είναι τα παρακάτω:

- 1) Διαμόρφωση του Κοινοτικού γραφείου:** Επίπλωση - μηχανοργάνωση - κουρτίνες - ντουλάπες - φωτισμός - ψύξη - θέρμανση - κατασκευή τουαλέτας.
- Όλα τα παραπάνω ήταν απαραίτητα να γίνουν, για την πληρέστερη και άνετη λειτουργία του γραφείου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκωριανών μας.
- 2) Τσιμεντόστρωση** υπολοίπων τμημάτων δρόμων και οι λάσπες τέλος για το χωριό μας.
- 3) Επέκταση φωτισμού** στην Αγία Παρασκευή με 7 κολώνες και προς το κάτω μέρος του χωριού με 5 κολώνες. Με την επέκταση του φωτισμού εξυπηρετήθηκε το «Παυσίλυπο» η Αγία Παρασκευή και τα τελευταία σπίτια του χωριού μας.
- 4) Επέκταση νεκροταφείου:** Γράψαμε σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Καΐτσα» για τη προσφορά αγροκτήματος από το Σωτήρη Βλαχάκη για την επέκταση του νεκροταφείου. Για τον ίδιο σκοπό παρέχώρησε στη Κοινότητα και ο Κων/νος Κλεάνθη Παλλίδας συνεχόμενο αγρόκτημα. Και τα δύο παραχωρηθέντα αγροκτη-

ματα συμπεριλήφθησαν στο χώρο του νεκροταφείου και αφέθηκε αρκετός χώρος για να κατασκευασθεί παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας με προσφορά του Γιάννη Δραγούνη.

5) Κατασκευή δικτύου άρδευσης: Είναι γνωστό ότι η Κοινότητά μας κατασκεύασε το 1985 γεώτρηση αρδύσεως καλλιεργείων, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Πρόσφατα βέβαια κατασκευάσθηκε δίκτυο αρδύσεως 500 μ. το οποίο όμως δεν αρκεί για να τεθεί σε λειτουργία η Κοινοτική Γεώτρηση. Ελπίζουμε όμως στο μέλλον να υπάρξει συνέχεια της χρηματοδότησης για την πλήρη αξιοποίησή της.

6) Σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης του δάσους. Είναι γνωστό ότι κάθε 5ετία συντάσσεται νέα διαχειριστική μελέτη για την εκμετάλλευση του Κοινοτικού δάσους.

Για τη 5ετία 1995 - 1999 συντάχθηκε

η νέα διαχειριστική μελέτη του δάσους βάση της οποίας θα γίνει η διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες και για το εμπόριο και ίσως η Κοινότητά μας εισπράξει κάποια ποσά χρημάτων που θα βοηθήσουν το Κοινοτικό έργο.

7) Κατασκευή διαφόρων έργων στα Λουτρά σε συνεργασία με τη Κοινότητα Κτιμένης.

Μεταξύ των έργων περιλαμβάνονται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, η διαμόρφωση του υδροθεραπευτηρίου (μπαniέρες - πλακάκια - ελαιοχρωματισμοί), η επισκευή του ξενοδοχείου «Λεμονιά» η διαμόρφωση του χώρου και η καθαριότητα.

Όλα αυτά τα έργα άλλαξαν την όψη των λουτρών και βελτίωσαν τις συνθήκες διαβίωσης των λουομένων. Ελπίζουμε στην άλλη διετία να κατασκευασθεί και σύγχρονο υδροθεραπευτήριο με τις υπάρχουσες πιστώσεις, όπως το υποσχέθηκε ο κ. Νομάρχης.

★ ★ ★

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας

εύχεται σε όλους

τους συμπατριώτες

★ ★ ★

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

★ ★ ★

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Εθνικές Εκλογές

Με ημερία και τάξη διεξήχθησαν στο χωριό μας, όπως σ' όλη την Ελλάδα, οι βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. Όλοι σχεδόν οι συγχωριανοί μας αντάωσαν την ημέρα αυτή στο χωριό μας, όπου άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Χαρούμενοι για το αντάωμα με τους συγγενείς τους και τους φίλους τους διασκεδάσαν στις ταβέρνες του χωριού μας, που αυτή τη φορά ήταν ανοιχτές και με αγάπη έδωσαν τα χέρια, με την υπόσχεση να ξαναταμώσουν σύντομα. Δεν υπήρξαν τυμπανοκρουσίες των νικητών ούτε κραυγές των ηττημένων.

Για την ιστορία αναφέρουμε τ' αποτελέσματα των εκλογών στο χωριό μας: ΠΑΣΟΚ: 274, Ν.Δ. 282, Κ.Κ.Ε. 55, ΣΥΝ/ΣΜΟΣ: 16, ΔΙΚΚΗ 20, ΠΟΛ.ΑΝ.: 8.

Στο Νομό μας εκλέχθηκαν έξι (6) βουλευτές, οι: 1) Λάμπρος Παπαδημάς, 2) Ευάγγελος Στάικος και 3) Δημήτρης Αλαμπάνος από το ΠΑΣΟΚ και 1) Αθαν. Γιαννόπουλος, 2) Αθαν. Χειμάρας και 3) Τριαντάφ. Μπέλλος από τη Ν.Δ.

Η δίκη της Καΐτσας

Στις 27 Σεπτεμβρίου έγινε στο τριμελές Πλημ/κείο στην Αθήνα η δίκη της «Καΐτσας» με μηνυτή τον Κων/νο Ευαγ. Κούτσικα και κατηγορούμενο τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας Δημήτρη Παπαδοκοτσώλη, ο οποίος απέκρουσε όλους τους ισχυρισμούς για δυσφήμιση δια του τύπου του μηνυτή και αθωώθηκε παμψηφεί. (Σχετική είδηση είχε δημοσιευθεί στο φύλλο 12 της εφημερίδας «Καΐτσα», του Συλλόγου μας).

Η άλλη δίκη για το ίδιο θέμα με μηνυτή τον Πολύκαρπο Αμβράζη, που ήταν να γίνει στις 29 Νοεμβρίου στο Τριμελές Πλημ/κείο Λαμίας, αναβλήθηκε λόγω απεργίας των γραμματέων.

Η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάστηκε στο χωριό μας η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940. Όμως η συμμετοχή των κατοίκων ήταν τόσο μικρή, που δημιούργησε απογοήτευση τόσο στην Κοινότητα όσο και στους μικρούς μαθητές. Είναι κρίμα για το χωριό μας τέτοιες εκδηλώσεις να μην έχουν την καθολική συμμετοχή των κατοίκων. Είναι επίσης κρίμα, η προσπάθεια της Κοινότητας και των μικρών μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου να μη βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση από τους κατοίκους. Μπροστά σε ποιους θα παρελάσουν οι μικροί μαθητές και μπροστά σε ποιους θα πουν τα ποιήματά τους, που με τόση αγωνία περιμένουν την ημέρα αυτή. Ποιος θα χειροκροτήσει και θα ενθαρρύνει την προσπάθειά τους, όταν τ' αντιμετωπίζουμε με αδιαφορία;



Στη φωτογραφία η Αθηνά Βλαχάκη, η κόρη της Μαρία και ο εγγονός της Σπύρος.

Η εξ Αμερικής βοήθεια

Γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της Εφημερίδας «Καΐτσα» για τις προσπάθειες του Συλλόγου μας σε συνεργασία με ομογενείς της Αμερικής για την αποστολή των μικρών παιδιών του Γιάννη Θανασιά σε ειδικό Νοσοκομείο της Αμερικής γι' αποκατάσταση της ομίλλας τους. Επίσης αναφερθήκαμε και σε κάποια οικονομική βοήθεια. Έγιναν εκ μέρους του Συλλόγου οι σχετικές ενέργειες και απεστάλησαν τα σχετικά δικαιολογητικά. Το θέμα της μετάβασής των παιδιών εκκρεμεί ακόμη, χωρίς να υπάρχει καμμιά απάντηση μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι θα λυνόταν τον Νοέμβριο όταν την Ελλάδα είχε επισκεφθεί ειδικό Νοσοκομειακό Αεροσκάφος από την Αμερική. Περιμένουμε ενημέρωση για το θέμα αυτό από τους συγχωριανούς μας ομογενείς της Αμερικής.

Επίσης δεν εδοκίμησε και το θέμα της οικονομικής βοήθειας του Συλλόγου μας. Αυτό μετατέθηκε μάλλον για το έτος 1997. Ο Σύλλογός μας θα επιμένει και στα δύο θέματα και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει τελικά λύση σ' αυτά. Πιστεύει απόλυτα στις προσπάθειες των συγχωριανών μας της Αμερικής, οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν σχετικά.

Εξάλλου υπάρχει και το ραντεβού των απανταχού συγχωριανών μας του εξωτερικού στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Καλοκαιριού στο χωριό μας, στο οποίο η εφημερίδα μας «Καΐτσα» επιμένει και περιμένει. Εκεί θα συζητηθούν και ίσως επιλυθούν πολλά θέματα.

Καρέκλες για το Σχολείο μας

Ο Ο.Σ.Κ. διέθεσε σαράντα (40) καρέκλες για τις ανάγκες του σχολείου μας. Βέβαια οι ενέργειες του Προέδρου του Συλλόγου μας προς τον Ο.Σ.Κ. ήταν για να διατεθούν τουλάχιστον διακόσιες καρέκλες. Το αίτημά μας παραμένει αρκεί να ζητηθούν εγγράφως από το Σχολείο μας και την Κοινότητα μας.

Εκποίηση καυσοξύλων

Βάσει της ισχύουσας Διαχ/κής μελέτης του Κοινοτικού δάσους εκποιήθηκαν 1447 τόνοι καυσοξύλων των δασικών τμημάτων 1γ, 4β και 6α. Τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε στη δημοπρασία που έγινε στα γραφεία της Κοινότητας ο συγχωριανός μας Βαγγέλης Γκαρβέλλας του Λάμπρου αντί τιμήματος 11.620 δρχ. το κιλό. Όλα τα έξοδα υλοτομίας, μεταφοράς κ.λπ. βαρύνουν τον ξυλέμπορο. Το ζύγισμα θα γίνεται στη γεφυροπλάστιγγα της Κοινότητας. Η υλοτομία θ' αρχίσει μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, πιθανόν στις αρχές της Άνοιξης.

Έσοδα και έξοδα των λουτρών το 1996

Τα στατιστικά στοιχεία των Ιαματικών λουτρών Καΐτσας - Δρανίστας κατά το έτος 1996 έχουν ως εξής:

Έσοδα: 19.220.800 - Έξοδα: 17.219.104 : Κέρδος 2.001.696.

Νέος Αγροτικός Γιατρός

Στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού μας τοποθετήθηκε νέος γιατρός, ο Νικόλ. Μακρής, από τα Κατσέλλια Παρνασσίδας. Οι πληροφορίες μας είναι ότι είναι καλός γιατρός και ότι εξυπηρετεί άριστα τις ανάγκες του Ιατρείου μας.

Η εφημερίδα μας τον καλωσορίζει στο χωριό μας και του εύχεται καλή διαμονή και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Η Αγιογράφηση της Αγίας Παρασκευής:

Είναι γνωστό ότι το περασμένο καλοκαίρι έγινε η Αγιογράφηση της Αγίας Παρασκευής, η οποία θα συνεχιστεί και φέτος για να τελειώσει οριστικά. Την Αγιογράφηση έκανε ο συγχωριανός μας Γεώργιος Δημ. Κόρδης με τους συνεργάτες του και είναι προσφορά στο χωριό μας.

Στο εσωτερικό του Ναού και επάνω από την είσοδο αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:

«Ο Πανάγιος τούτος Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής ανηγέρθη προ της Τουρκοκρατίας. Μετά δε την καταστροφή του εκ των Τούρκων εις την θέσιν των υπαρχόντων θεμελιών ανηγέρθη εκ βάθρων παρά των αδελφών Νικολάου και Αποστόλου Καρπούζα εν έτει 1923 εις μήνην του αδελφού των Ιωάννου. Ανακαινίσθη εν έτει 1935 και αργότερα.

Μερίμνη δε του Συλλόγου των Καϊτσιωτών αγιογραφήθηκε χερσί Γεωργίου Κόρδη εκ Μακρυρράχης και των μαθητών αυτού Διονυσίου, Δημητράς, Εμμανουήλ, Ιωάννου, Ιωάννου, Κανέλλου, Κυριακής, Νικολάου, Παρασκευής, Πελαπίδα, Παναγιώτου, Παναγιώτα, Σταυρούλας, Χρ.ΐστου εν έτει σωτηρίω 1996.

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΑΜΗΝ

Ποιήματα κατοχής για το χωριό μας

Του Απόστ. Γουρούνα
Διήγησιν: Ηλίας Γουρούνας

Τρία πουλάκια κάθονταν
σε μια ψηλή ραχούλα,
και τα ματάκια τς' πήγαιναν
σαν νάτανε βροχούλα.

Τόνα κοιτάει τη Χιλιαδού,
τ' άλλο την Αβαρίτσα,
το τρίτο το μικρότερο
τη ξακουστή Καΐτσα.

Βλέπει να καίγονται χωριά
να βγάζουνε λαμπάδα
οι Γερμανοί εβάλανε
φωτιά μες στην Ελλάδα.

Κλαίγανε νιοι και γέροντες
κλαίγαν και παλικάρια
να βλέπουν τα σπιτάκια τους
πως πέφτουν τα ντουβάρια.

Έλα βρε άπιστε Ιταλέ,
κορόιδο Μουσολίνι,
να μετρηθούμε στο σπαθί
να δεις το τι θα γίνει.

Δεν έχεις γέροντες άρρωστους
σήμερα για να σφάζεις
ούτε κορίτσια ντροπαλά,
ούτε χωριά να κάψεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ



Από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Διακρίνονται συγχωριανοί μας με τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Κώστα Μπουλίρη.



Πέντε μέλη του νέου Δ.Σ. με τον πρόεδρο Δημ. Παπαδοκοτσώλη, τον Αντιπρόεδρο Μιχ. Πικριδά, την Γεν. Γραμματέα Κασσιανή Σαμαρά, τον Γιάννη Ψαλλίδα και τον Δημήτρη Ακριδά.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Καΐτσα» έγινε στις 6 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συλλόγου η Τακτική ανά διετία Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία ασχολήθηκε με τα προγραμματισμένα θέματα του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου για τη διετία Οκτώβριος 1996 και Σεπτέμβριος 1998. Επίσης ασχολήθηκε και με θέματα προ ημερησίας διατάξεως, όπως αυτά τέθηκαν για συζήτηση από τους συγχωριανούς μας Δημήτριο Γεώργ. Κουτρούμπα, Δημήτριο Ευαγ. Κούτσικα, Κων/νο Ευαγ. Κούτσικα και από τον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. Δημήτρη Παπαδοκοτσώλη, ο οποίος πρότεινε να συζητηθεί η Γενική Συνέλευση θέμα διαγραφής από το Σύλλογο των Αφών Κων/νου και Δημητρίου Κούτσικα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση, απεδέχθη την πρόταση για συζήτηση του θέματος διαγραφής με συντριπτική πλειοψηφία. Όμως οι Αφοί Κούτσικα υπέβαλαν τις παραίτησες τους προς το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και απεχώρησαν από την αίθουσα. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής η Γενική Συνέλευση δεν συζήτησε το εν λόγω θέμα.

Μιχάλης Πικριδάς, 3) Σοφία Ελευθερίου, 4) Κασσιανή Δ. Σαμαρά, 5) Δημήτρης Ακριδάς, 6) Ιωάννης Βασ. Ψαλλίδα, 7) Αντώνης Τσιάγκας.

Επίσης εξελέγησαν για την Ε.Ε.Τ.Π.Σ.:

1) Κων/νος Γ. Οικονόμου, 2) Δημήτριος Κόρδης.

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου συνεδρίασαν στις 17 Οκτωβρίου 1996 και εξελέξαν το Προεδρείο, ως εξής:

1) Δημήτριος Παπαδοκοτσώλης (Πρόεδρος), 2) Μιχάλης Πικριδάς (Αντιπρόεδρος), 3) Κασσιανή Σαμαρά (Γραμματέας) 4) Σοφία Ελευθερίου (Ταμίας).

ΚΑΪΤΣΑ

Τριμηνιαία Εφημερίδα
του Συλλόγου των Απανταχού
Καϊτσιωτών

Υπεύθυνος Σύνταξης
Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης

Συντακτική Επιτροπή

Κων/νος Γ. Οικονόμου
Μαρία Φωτοπούλου
Δημήτριος Ακριδάς

Διεύθυνση Πατησίων 4'

Τηλέφωνο: 3819.693

ΑΘΗΝΑ: Τ.Κ. 10677

Επιμέλεια

Γ. Χρυσοβιτσιάνος

☎ 5240.739

Εξελέγησαν οι παρακάτω:

1) Δημήτριος Παπαδοκοτσώλης, 2)

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

ΙΑΐ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Σπουδαίο γεγονός για το χωριό αποτέλεσε η Γερμανική Κατοχή και η εγκατάσταση γερμανικής φρουράς στο Σ.Σ. Αγγεών, 2,5 χιλιόμετρα από την Καΐτσα.

Το Γενάρη του 1943 ένα τμήμα Γερμανών αποβιβάστηκε από το τρένο και κατευθύνθηκε προς την Καΐτσα για έρευνες. Στο δρόμο συνάντησαν το σιδ. υπάλληλο Ευάγγ. Βαρβατράκη και τον σκότωσαν.

Λίγο αργότερα, την 1.3.1943, ένα τμήμα του ΕΛΑΣ με αρχηγούς τον Περικλή Χουλιάρα, το Νάκο Μπελή και τον ταγματάρχη Κωστόπουλο ανατίναξαν κατόπιν διαταγής του Αρχηγείου Δομοκού τη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στη θέση Πέντε Μύλια. Την άλλη μέρα οι Γερμανοί βομβάρδισαν το χωριό για αντίποινα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Δημ. Παπακων/νου και να τραυματιστούν μερικοί άλλοι. Δεν έγινε μεγαλύτερη ζημιά, γιατί οι περισσότεροι είχαν καταφύγει στη γύρω δασωμένη περιοχή.

Σε νεότερη εκκαθαριστική επιχείρηση που έκαναν οι Γερμανοί στο χωριό, πιάσανε 10 Καΐτσιώτες για ομήρους και κάψανε 250 και πλέον σπίτια. Οι χωριανοί έβλεπαν από μακριά τα σπίτια τους να καίγονται και ράγιζε η καρδιά τους. Μετά από λίγες ημέρες, που κατέβηκαν στο χωριό, τα βρήκαν όλα καμμένα και τον τυφλό Θανάση Δέρη κρεμασμένο στο καμπαναριό της εκκλησίας.

Στις 11 Ιουνίου του 1943 διάφοροι Καΐτσιώτες συνεργάστηκαν με τον ΕΛΑΣ και άλλους σαμποτέρ για την ανατίναξη της αμαξοστοιχίας στη σήραγγα του Κούρνουβου, και στις 11.7.1943 ανατίναξαν τη γέφυρα στο Δερελί και



Του ΔΗΜΗΤΡΗ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
Δρα Ιστορίας - Γεν. Επιθεωρητή Μ.Ε.

πυρπόλησαν μια αμαξοστοιχία με πυρομαχικά, Ιταλούς και 50 Έλληνες (βλ. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 6.6.43). Οι Ιταλοί σε εκδίκηση σκότωσαν 106 Έλληνες στη Λάρισα.

Ο ΕΛΑΣ μετά από κάποιο διάστημα κατέλαβε το Σιδ. Σταθμό, αιχμαλώτισε τέσσερις Γερμανούς: 1) τον ανθυπολοχαγό Otto, 2) το λοχία Όσκαρ, 3) τον Ρούντολφ και 4) τον Μισέλ (οι οποίοι αργότερα τουφεκίστηκαν) και έκοψε και τη σιδ. γραμμή προς τα Πέντε Μύλια.

Στις 6 Οκτωβρίου 1943 (6.10.43) μια δύναμη ΕΣ-ΕΣ από 40 περίπου άνδρες κατέφθασαν με μαύρες λιμουζίνες την ώρα που οι κάτοικοι ήταν στις δουλειές τους και με πολυβόλα σκότωσαν έξι άτομα, που δεν πρόλαβαν να κρυφτούν.

Αυτοί ήταν: 1) Γεώργιος Ιω. Πέτρον, 17 ετών, που βαριά τραυματισμένος φώναζε «έχε γεια κόσμε...», 2) Αθανάσιος Αντ. Κούτσικας, 3) Γεώργιος Κ. Καραϊσκος (Βούκας), 4) Αθανάσιος Κ. Οικονόμου (Παπαδονάσιος), 5) Βασιλείος Μιχαήλ (Κοκκινιογιάννης) και 6) Κων. Σανίδας.

Καθόλο αυτό το διάστημα μέχρι της

αποχώρησης των Γερμανών, οι Καΐτσιώτες ζούσανε στα βουνά, στα λεγόμενα Κονάκια, φθάνοντας μέχρι Πάπα και Ρεντίνα για εξεύρεση τροφής.

Μετά την αποχώρηση των Γερμανών

Μετά την αποχώρηση των Γερμανών επακολούθησαν τα δεινά του επάρατου εμφυλίου, οι συνέπειες της Συνθήκης της Βάρκιζας, η επιδρομή παρακρατικών στο χωριό, οι δίκες και οι θάνατοι χωριανών μας όλων των πολιτικών αποχρώσεων και η διάλυση του χωριού κατά το 1949.

Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα ενός εμφυλίου τα γνώριζε ανέκαθεν η εκκλησία, γι' αυτό και δέεται προς αποφυγή «λιμού... εμφυλίου πολέμου».

Το 1951 μετά τη λήξη του εμφυλίου οι Καΐτσιώτες επέστρεψαν στο κατεστραμμένο χωριό και άρχισαν ένα δύσκολο αγώνα για την ανόρθωσή του.

Στα 1962 έγινε ο αναδασμός, στα 1969 η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση συνεχώς βελτιώνεται.

Έφθασε σήμερα το χωριό σε σημαντική ακμή. Τριάντα τρακτέρ πλήρη καλλιεργούν την έκταση των 8.300 στρεμμάτων, που τα περισσότερα ποτίζονται από τα 25 περίπου αρτεσιανά. Η δασική έκταση των 35.000 στρεμμάτων χρησιμοποιείται προς ξύλευση και βοσκή των 2.200 αιγοπροβάτων, που απέμειναν.

Μια μεγάλη θλίψη, που κατέχει τους Καΐτσιώτες προέρχεται από το γεγονός της κλοπής από ασυνειδήτους αρχαιοκάπηλους των αρχαιολογικών θησαυρών του χωριού, της επιτύμβιας στήλης του Ευτύχου από τη βρύση «Κατούρο» και των λειψάνων του Αγ. Πολυκάργου και άλλων αξιόλογων στοιχείων, καθώς και οι αδιάκοπες παράνομες ανασκαφές, που συνεχίζονται δυστυχώς χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς να τους εμποδίσει.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Εντυπώσεις ενός ξένου επισκέπτη από τις εκδηλώσεις στην Καΐτσα

Τον περασμένο Αύγουστο βρέθηκα φιλοξενοούμενος στην όμορφη Καΐτσα και στη διάρκεια της εκεί παραμονής μου παραηκολούθησα τις τετραήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Σύλλογος Καΐτσιωτών Αθηνών με ένα πλούσιο πρόγραμμα, πράγμα σπάνιο, γιατί από τη θέση μου ως προέδρου του Συλλόγου των Γιαννιωτών της Αθήνας εκδηλώσεις σαν αυτές δεν είχα την τύχη να παρακολουθήσω.

Αυτές τις τέσσερες μέρες είδα και άκουσα πολλά από τους διοργανωτές οι οποίοι ομολογουμένως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί πέτυχαν να φέρουν σε πέρας το βαρύ πρόγραμμα αφενός, και αφετέρου να διαφημίσουν το χωριό τους που παρότι ζουν στην Αθήνα δεν το ξεχνούν.

Τέσσερες μέρες γεμάτες εκπλήξεις. Μπουζούνια, θεατρική παράσταση, Καραγκιόζης, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αγώνες δρόμου, απονομή χρηματικών βραβείων σε αριστούχους φοιτητές του χωριού, βιβλιάρια ασφαλείας ζωής. Μπράβο στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Παπαδοκοστώλη και στο δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτοί οι άνθρωποι τιμούν το χωριό τους και διατηρούν άβυσσική την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι Καΐτσιώτες θα πρέπει να είναι περήφανοι γι' αυτούς και το χωριό τους μ' αυτές τις λαμπρές εκδηλώσεις. Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η ταυτότητα κάθε έθνους και τα χορευτικά συγκροτήματα που αποτελούνσαν νέοι, νέες, μικροί και μεγάλοι μας διαβεβαιώνουν ότι η Καΐτσα, η Ελλάδα είναι δω και κρατά γερά τις ρίζες της!

Σ' αυτό το υπέροχο τετραήμερο η μεγάλη και συγκινητική έκπληξη ήταν η τελευταία μέρα η 11η Αυγούστου Κυριακή. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο μεγάλος ευεργέτης του χωριού κ. Γιάννης Δραγούνης ο άνθρωπος με τόσες μεγάλες δωρεές εγκαινίασε το μεγάλο κομψοτέχνημα του Αγίου Νικολάου του καμπαναριό το οποίο ομολογουμένως είναι το μεγαλύτερο και ομορφότερο στολίδι της Καΐτσας αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Ο κ. Δραγούνης μου θυμίζει τους μεγάλους συμπατριώτες μου Ηπειρώτες ευεργέτες οι οποίοι έδωσαν πολλά αλλά η κάθε τους προσφορά στο χωριό και στην πόλη ήταν απ' όλους δεκτή με χειροκροτήματα και ευχαριστίες. Κανείς δεν σχολίασε κάθε δωρεά και κανείς δεν γύριζε την πλάτη στον μεγάλο ευεργέτη ψιθυρίζοντας ακατανόμαστες φράσεις. Ο Γιάννης Δραγούνης έκανε σαν Καΐτσιώτης το καθήκον του, ένα καθήκον που σπάνια συναντά κανείς και θέλω να

πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει τη θέληση να προχωρήσει και σε παραπέρα δωρεές και θα πρέπει όλοι να τον αγκαλιάσουν με θέρμη γιατί για κάθε ευεργέτη η ικανοποίηση είναι η καθολική αγάπη και τίποτε άλλο.

Έχω την αίσθηση ότι με το Γιάννη Δραγούνη και αυτόν τον υπέροχο Σύλλογο η Καΐτσα μπορεί να δει καλύτερες μέρες και περισσότερα έργα αρκεί να βασιλεύει αγάπη και ομόνοια.

Εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Γιάννη Δραγούνη, το Δ.Σ. του Συλλόγου και να ευχαριστήσω τους φίλους μου για τη μεγάλη τους φιλοξενία η οποία συνέπεσε μ' αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις. Τέλος στην όμορφη Καΐτσα και στους κατοίκους της αγάπη και υγεία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΣ

6 Δεκεμβρίου σήμερα του Αγίου Νικολάου γιορτάζει ο προστάτης μας.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς αυτή τη μέρα, από που να αρχίσει και που να τελειώσει. Ποιος δεν επικαλέστηκε τη χάρη του σε κάθε δύσκολη στιγμή, ποιος δεν έπαιξε στο ποτάμιο μάλα με κουρέλια φτιαγμένα, γρούνα και άλλα παιχνίδια.

Αλλά και ο πετροπόλεμος τότε με τον εμφύλιο που χωριζόμαστε σε πανωμαχαλιώτες και κατωμαχαλιώτες γιατί βλέπετε επηρεαζόμαστε απ' τον εμφύλιο, και δώστον όπλα από σανίδα και καλάμια και δώστον ξυλόκομπρα, και να τρύπημα τα κεφάλια.

Όμως όποιος και να ήταν ο νικητής ξαναφιλονόμαστε και μαζεμόμαστε από κει που χωρίσαμε απ' το προαύλιο του Αγίου Νικολάου και κάναμε τον απολογισμό της νίκης και της ήττας και δίναμε τα χέρια, συνεχίζοντας με γρούνα σκλαβάκια και κουκούκια. Τα θυμάστε Στέλιο - Γιωργούλη και Σούλα Πετρούϊαν; Τα θυμάσαι Μήτσο Μόσχο, Γιώργο και Θύμιο Ντέρη; Αναφέρω αυτούς γιατί ήταν στελέχη, οι άλλοι ήταν απλοί στρατιώτες. Ξέχασα να αναφέρω το καραούλι με το σιδεράδικο που φτιάχναμε τα όπλα και τα κροτοτάκια, καθώς και τις κυδωνιές τις τσαγαλιές, τις κορομηλιές που αρχίζαμε απ' το λουλούδι να τις τρυγάμε. Πείνα βλέπετε.

Είπα πιο πάνω πως μετά τη μάχη συμφιλιωνόμαστε ενώ οι μεγάλοι που να βρεθεί μυαλό να κάνουν το ίδιο. Αλλά ας αφήσουμε τα δραματικά και να πάμε λίγο στην μεταεμφυλιοπολεμική κατάσταση όταν ξανα-

Συνέχεια στη σελ. 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Η Ντίνα Δημ. Κουτρούμα, συζ. Ιωάννου Χριστοπούλου γέννησε το πρώτο παιδί τους την 1.9.1996 (χοριτσάκι).

Η Ευαγγελία Ζήση Αμβράζη, συζ. Αναστ. Λύτρα γέννησε το δεύτερο παιδί τους στις 25.11.1996 (αγοράκι).

Η Ιωάννα συζ. Νικ. Δημ. Τσιάγκα γέννησε το πρώτο παιδί τους στις 28.11.1996 (αγοράκι).

Η Ντίνα συζ. Κων/νου Γρ. Μελισσά γέννησε το πρώτο παιδί τους (χοριτσάκι).

Να σας ξήσουν

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Βούλα Ν. Χατζηαργύρη και ο σύζυγός της Γιώργος Τσιαγκλάνης βάπτισαν το δεύτερο παιδί τους στις 29.9.1996 στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Νέων Λιοσίων και το ονόμασαν Βάγια.

Η Σοφία Κόγκα, κόρη της Μαρίας Δ. Κόρδη, και ο σύζυγός της Μιχάλης Κόγκας βάπτισαν το πρώτο παιδί τους και το ονόμασαν Θωμά. (Ο μικρός Θωμάς είναι δισέγγονο της Κατινίας και του Τάκη Κόρδη).

Να σας ξήσει το καινούργιο όνομα

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Αμοιβαία υπόσχεση γάμου έδωσαν στις 3.11.1996 η Ελένη Αθαν. Ρέππα και ο Δημήτρης Ευαγ. Ζούπας από τη Λαμία.

Καλά στέφανα

ΓΑΜΟΙ

Έγιναν οι γάμοι του Βασιλ. Μπλήρη και της Παναγιώτας Χαμπέρη, από το Δίκαστρο Φθ/δας στις 30-10-96 στο Μαρούσι.

Έγιναν οι γάμοι της Έφης Χαρ. Ντούσου, κόρη της Μαίρης Σπυρ. Κουτριμπάνου και του Μανώλη Δημ. Ρίζου στις 7.12.96 στον Άγιο Αθανάσιο στα Γαλανεία Λαμίας. Να ξήσετε ευτυχισμένοι

ΘΑΝΑΤΟΙ

Απεβίωσε στις 24.11.1996 ο Γεώργιος Τζόγιας, σύζυγος της Λαμπρινής Ιωαν. Σαμαρά. Η κηδεία του έγινε στη Λαμία.

Απεβίωσε στις 3.1.1997 ο Απόστολος Μάντας, ετών 95. Η κηδεία του έγινε στη Μακρυσράχη.

Απεβίωσε η Ασπασία Καπάλα του Αθανασίου ετών 90. Η κηδεία της έγινε στη Μακρυσράχη.

Τα θεράμα μας συλλυπητήρια

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το πτυχίο του τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε ο Νικόλαος Ευαγ. Ψαλλίδας.

Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Στη Σχολή Ορυχείων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης πέρασε η Παναγιώτα Βασ. Κυρελή.

Στη Σχολή Αστυφυλάκων πέρασαν ο Γιάννης Κυρ. Αντζουλάκος και η Παναγιώτα Σκαμαγκούλη του Κων/νου.

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές

ΕΔΩΣΕ ΑΙΜΑ

Αίμα για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου μας έδωσε στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης ο γιατρός Γιάννης Ευσταθίου, φίλος του Συλλόγου μας.

Η εφημερίδα μας εκφράζει την ευαρέσκειά της στον παραπάνω αμοιόδοτη και πιστεύει ότι η ενέργειά του πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση από τους απανταχού συγχωριανούς μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

(900) Νικόλ. Χατζηαργύρης 2.000, (901) Κων/νος Ν. Χατζηαργύρης 1.000, (902) Γεώργ. Β. Τσιαγκλάνης 1.000, (903) Γεώργιος Κόγκινος 5.000, (904) Γεώργιος Χρ. Μπουλούζος 5.000, (905) Νικόλ. Χρ. Καλτσάς 3.000, (906) Κρυστάλλω Καραγώργα 1.500, (907) Γεώργ. Β. Τσιαγκλάνης 1.000, (908) Ηλία Γκαραβέλλας 1.000, (909) Νικόλ. Αργύρης 1.000, (910) Σπυριδούλα Τσιμπρίνα 1.000, (911) Νίκη Κούτσικα-Κόγκα 2.000, (912) Βασίλ. Καλτσάς 1.000, (913) Βασίλ. Κόγκινος 2.000, (914) Γεώργιος Κουλούρης 5.000, (915) Νικόλ. Τσιγκόπουλος 5.000, (916) Κων/νος Μελισσοσυργός 2.000, (917) Ευάγγ. Νικ. Ψαλλίδας 1.000, (918) Χρήστος Καλτσάς 1.000, (919) Βασιλική Οικονόμου 5.000, (920) Κων/να Ντασιλή 2.000, (921) Ντίνα Κολοβού 2.000, (922) Τασία Γραμματιουόλη 2.000, (923) Ευθύμιος Δέρης 2.000, (924) Χρήστος Κούρης 2.000, (925) Κων/νος Τσιτσιλάνης 3.000, (926) Γεώργιος Αντωνούλας 5.000, (927) Γιάννης Αντωνούλας 5.000, (928) Σπύρος Ρατοιάτος 2.000, (929) Αθαν. Αθ. Πέτρον 2.000, (930) Αθαν. Ελ. Τσεκούρας 5.000, (931) Αθαν. Παπαδοκοστώλης 5.000, (932) Κων/νος Χρ. Οικονόμου 1.000, (933) Στέλλα Καρανούτσου 2.500, (934) Βασίλ. Μόσχος 5.000, (935) Γεώργιος Βασ. Δέρης 1.000, (936) Γιάννης Σιμόπουλος 2.000, (937) Σοφία Μπάρα 1.000, (938) Βασιλική Σιμοπούλου 2.000, (939) Γεώργ. Βασ. Κόγκινος 5.000, (940) Νικόλ. Καρασάκης 5.000, (941) Κων/νος Ντάλης 500, (942) Γιώργος Ιωαννίδης 7.000, (943) Νικόλ. Καρπούζας 2.500, (944) Γιώτα Ν. Καρπούζα 2.500, (945) Γεωργία Ματσάδ 5.000, (946) Κων/νος Κερχουλάς 10.000, (947) Γεωργία Καρανούτσου - Ψαλλίδα 1.000, (948) Βασίλ. Μπλήρης 5.000, (949) Ιωάν. Ν. Καρανούτσος 5.000.

Συνέχεια στο επόμενο

Σταματάκου Αναστασία UNIT MANAGER

Δ/ση Γραφείου Παραγωγής: Αγ. Βλάσσιου 13 - Μενίδι
Τηλέφ. 2467.560 - 561 FAX: 2443.300



Μνημεία του Χωριού μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΘ/ΔΑΣ
4η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμία 15-11-1996
Αριθμ. Πρωτ.: 3446

ΠΡΟΣ: Κοινότητα
Μακρυρράχης

Κύριε Πρόεδρε,

Σε έγγραφο που σας στείλαμε με ημερομηνία 7-6-96 και αριθμό πρωτοκόλλου 1951 και που σας ζητούσαμε να μας γνωστοποιήσετε ότι αξιοθέατο (μέρη φυσικού κάλλους - μνημεία ιστορικής - θρησκευτικής - αρχαιολογικής αξίας), δεν πήραμε απάντηση. Επειδή η προσπάθεια αυτή προχωράει και πρέπει να φωτογραφηθούν τα μέρη αυτά για να περαστούν στον Τουριστικό Οδηγό και τα Multi-Media, σας παρακαλούμε εντός πενήνθήμερου να μας απαντήσετε.

Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε θα θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν τέτοια μέρη στον τόπο σας και θα προχωρήσουμε στην έκδοση των περιγράφων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 4ης Ν.Ε.
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

κρίνονται ακόμη και στους βράχους τα χαράγματα των αρχαίων οικοδομημάτων.

Οι αρχαίοι συγγραφείς Πτολεμαίος και Λίβιος αναφέρουν ότι η Κύπαιρα ήταν μια από τις οχυρότερες ακροπόλεις».

Ως τότε λοιπόν αυτό το αρχαιολογικό κάστρο θα μένει αναξιοποίητο; Μήπως είναι καιρός να συγκινηθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία Λαμίας;

Θρησκευτικά μνημεία

Το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής και ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, που έχουν κτισθεί στα θεμέλια Ναών που χρονολογούνται τουλάχιστον πριν από την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Επίσης το καινούργιο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου που αποτελεί μνημείο κάλλους, μοναδικό στο Νομό Φθιώτιδας.

Μέρη φυσικού κάλλους

Το «Παυσίλυπο» στην Αγία Παρασκευή με την όμορφη βρύση και την όλη διαμόρφωση του χώρου στη σκία γηραιών δένδρων, πλατάνων, βελανιδιών κ.λπ. που αποτελούν τη φυσική ομορφιά της περιοχής, που χαρίζει στον επισκέπτη ηρεμία και αγαλίαση ψυχής, κατάλληλο και για σχολικές εκδρομές.

Τα ιαματικά λουτρά «Καΐτσας - Δρανίστας». Πέρα από τις ιαματικές ιδιότητες των λουτρών, είναι αξιόλογη και όλη η περιοχή πνιγμένη στη βλάστηση, στα λουλούδια, στα πλούσια νερά και τις σκιες των πανύψηλων πλατανιών, χώρος αναψυχής, με θαυμάσιο κλίμα και ήρεμο περιβάλλον.

Ιστορικά μνημεία

«Παλαιόκαστρον Καΐτσας» όπως αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του Παραδείση «Κάστρα και φρούρια της Ελλάδος».

«Δυτικότερα από την Ξυνία και κοντά στην παλιά όχθη, τη Δ. της Ξυνιάδος λίμνης, είναι το χωριό «Καΐτσα» και πέρα απ' αυτό είναι ένας λόφος, που λέγεται Παλαιόκαστρο.

Αυτού στην κορυφή του ένα κάστρο αρχαίο είναι ορθωμένο. Είναι μια ακρόπολη, η κρόπολη της αρχαίας πόλεως Κύπαιρας, που τα τείχη της πόλεως διατηρούνται πολύ χαμηλά, μόνον οι βάσεις. Μέσα στον περίβολο όλος ο χώρος φαίνεται σπαρμένος από μάρμαρα, λείψανα των αρχαίων οικοδομημάτων. Οι αρχαίοι δρόμοι ξεχωρίζουν και δια-

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ



Φωτογραφία από το γάμο του Παπαγιάννη Καρατσάλη. Διακρίνονται οι αργατές με τ' αλυσά φορτωμένα με τα προικιά της νύφης.



Φωτογραφία του κεντρικού καφενείου του χωριού μας του μπασμπε-Νάσου Κουτσομπά (τ' Καμπούρη) και μερικοί θάμινες.



Ο αρχηγός των κυνηγών

Ο Γιάννος Ρέππας με την παρέα του στις 26-8-1956. Ήταν η εποχή που η καραμπίνα του σκορπούσε το θάνατο στα θηράματα. Η εποχή που ο Τσάπς θριάμβευε στα κυνηγοτόπια της Καΐτσας.

Η παρέα του και οι φίλοι του τον θυμούνται για την κυνηγετική του δράση, για το ήθος του και για τα καλαμπούρια του. Δεν υπάρχει διάσελο, δρόμος, πλαγιά, βουνοκορφή, που να μην άφησε τα ίχνη του.

Πέρασαν τρία χρόνια από το θάνατό του και όλοι οι κυνηγοί δεν θέλουν να το πιστέψουν.

Η εφημερίδα μας γράφει λίγα λόγια τιμώντας τη μνήμη του και υποσχεται ότι θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει και να καταγράψει ό,τι έχει σχέση με τη ζωή του και με τις κυνηγετικές του περιπέτειες. Σαν αρχή δημοσιεύει ένα ποιηματάκι γραμμένο από τον αδελφό του Θαν. Ρέππα.

Και στον απάνω μαχαλά
τράβηξε ο αέρας δυνατά
πέφτουν τα φύλλα απ' τα κλαριά
κι έρχεται ο χάρος ξαφνικά
έρχεται ο χάρος με θυμό
να πάρει κάποιον κυνηγό,
το Γιάννη Ρέππα, πάει να ιδεί
για να του πάρει την ψυχή.
Και ο Γιάννης λέει στο χάρο
δίχως νάχει το κουράγιο:
«Άσε με χάεε λίγα χρόνια
για να κυνηγώ ακόμα.
Για να βλέπω τα παιδιά μου
και τα γιόνια τα πολλά μου».
Και ο χάρος τον αρπάζει
και στον άδη τον κατεβάζει.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Δυνέχεια από σελ. 3

σμίξαμε πάλι στο χωριό κάτω απ' τη σκέπη του Αγίου Νικολάου να θυμηθούμε πως περιμέναμε αυτή την ημέρα.

Ας αρχίσουμε απ' τις μαννάδες μας που βάζανε όλη την τέχνη και το μεράκι να φτιάξουν η μια καλύτερα απ' την άλλη τις λειτουργίες να τις πάνε πρωί - πρωί στην εκκλησία που θυμάμαι γέμιζε το ιερό με κάτασπρες καλοζυμωμένες λειτουργίες.

Όσο για τους άντρες μετά τη λειτουργία θυμάστε τι γινόταν στα μαγαζιά; κεράσματα οι Νικολάδες καφέδες, ούζα κρασιά και άμα τύχαιναν και όργανα γινόταν ωραίο γλέντι. Όσο για το απόγευμα εκεί ήταν το αποκορύφωμα με τις επισκέψεις, και δώστου κουραμπιέδες και δώστου μεζέδες και κρασιά και καλά μεσάνυχτα.

Είπα για τον Άγιο Νικόλαο, να μην αναφερθώ και στον Άγιο Ελευθέριο; να μην θυμηθώ πως περιμέναμε αυτή την ημέρα, που ό,τι καιρός και να ήταν γέμιζε το σπίτι από επισκέψεις και κατά τις 8 - 9 φτάνανε τα μεγάλα ποτήρια με πρώτο και καλύτερο τον αξέχαστο Ταρζάν. Θυμάμαι μια από τις πολλές φορές πρέπει να ήταν 60 - 61 είχε χιόνι και αέρα και κρύο πολύ μας είχε πάρει 4 η ώρα το πρωί θα το θυμού-

ναι πολλοί που είχαμε πει ότι άμα δεν τελειώσει το κρασί (είχαμε ένα βαρελάκι απ' το κεραμαριό) δεν θα φύγουμε. Ο φίλος μου ο Ταρζάν έπινε από μια κανάτα πήλινη για να μην φαίνεται που άδειαζε και του έλεγε η Τασία. Σήκω παλαβέ να φύγουμε κοντεύει να ξημερώσει! Και όπως πάντα χωραταϊζής ο Χρήστος έλεγε. Τασία μ' τι στενοχωριέσαι; τα παιδιά μας τα έχουμε τακτοποιημένα το ένα στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, το άλλο στο γυμνάσιο στη Λαμία, όσο για το μικρό το προσέχει η υπηρέτρια, κάτσε και μη σε νοιάζει. Άντε Γεωργία γέμισε την κανάτα και συ Λευτέρη τι σταμάτησες; Άντε πες κανα τραγούδι και να μην φωνάζεις πολύ και μας ακούνε στο χωριό και παραξηγηθούμε, θα μας χαλάσουν τη διαγωγή.

Αντές τις μέρες όλοι κάτι θυμόμαστε απ' τη ζωή μας και απ' την όμορφη Καΐτσα αφού εκεί μεγαλώσαμε εκεί χαρήκαμε και αγαπήσαμε, εκεί πονέσαμε, μοιραζόμαστε το τσιγάρο, θυμάσαι Γιωργούλ τα μισαδάκια; Επειδή έρχονται πολλά στο νου μου και χρειάζονται πολλές σελίδες σταματώ εδώ και εύχομαι σε όλους τους απανταχού Καϊτωάτες να μας προστατεύει ο Άγιος Νικόλαος με το καινούργιο Καμπαναριό (ας είναι καλά ο Γιάννης ο Δραγούνης) να περάσουμε χαρούμενες γιορτές και καλή χρονιά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ
Βουλευτής Φθιώτιδος

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 1997

Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι χρονιά λογικής και σύνεσης.

Χρονιά πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφωνιών για αλληλεγγύη και ειρηνική διαβίωση των λαών.

Εύχομαι για τη Φθιώτιδα η καινούρια χρονιά να είναι χρονιά ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων και υποδομών ανάπτυξης της περιοχής μας, προς όφελος τόσο της Εθνικής, όσο και της τοπικής μας οικονομίας.

Εύχομαι, τέλος, το 1997 να φέρει στον κάθε συμπολίτη μας υγεία - αγάπη - αδελφοσύνη - ευτυχία και ικανοποίηση κάθε επιθυμίας του.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Κ. Δ. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ

ΤΗΛ. (0232) 22356 - 22346

* ΔΟΜΟΚΟΣ *

ΣΠΥΡΟΣ ΑΘ. ΡΕΠΠΑΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΠΡΟ-ΠΟ - ΛΟΤΤΟ - ΛΑΧΕΙΑ

Μιχ. Εσθ α 225
Τηλ: 864505 1 Κ. ΠΑΤ ΗΣΑ